



Erratum



Bij het herlezen van het boek zie je achteraf altijd nog wat foutjes.
En ook aandachtige lezers hebben er een paar gevonden.

- Blz. 7, kolom 1 Het boek Paul Zumthor is van 1960, de Nederlandse versie van 1962.
- Blz. 22, kolom 1 De kerk werd niet volledig vernietigd door de stadsbrand, zoals het rapport van 1759 suggereert. Wel ging het hele archief verloren.
- Blz. 50, kolom 2 ... *de* advocaat *van* Pieter van Rooijen ...
- Blz. 60, kolom 1 Huisgeld is geen ander woord voor haardstedegeld.
Het waren twee verschillende belastingen.
- Blz. 127, kolom 2 binnen zes maanden
- Blz. 130, kolom 2 Haar broer Claas huwt in 1675
- Blz. 155, kolom 2 ... een zoon op *achtjarige* leeftijd verloren...
- Blz. 157, kolom 1 ... twee provinciale besturen, een *patriottisch* in Utrecht en een *prinsgezinde* in Amersfoort...
- Blz. 158, kolom 1 ... het *directe* kiesrecht
- Blz. 174, kolom 1 *Bodegraven*
- Blz. 181, noot 345 31 maart 1721
- Blz. 181, noot 347 23 maart 1722
- Blz. 191 Op basis van de sloop van de oude en bouw van de nieuwe katholieke kerk in Montfoort is de luchtfoto exacter te dateren, namelijk najaar 1923.
- Achterkant ‘Van de Poll, Van der Poll, Van de Pol of Van der Pol;
bovendien ook Van den Pol(l)